

Een verbouwing bij Perquin - Houten

Veranderdrift.

Een paar dagen geleden - niet lang nadat onze huiskamer opgeknapt en onze badkamer opgeleukt was (kwastje hier, sierstrookje daar, nieuw Ikeakastje zus, verplaatsing van de meubeltjes zo) – babbelden Fred en ik eens met elkaar over het zolderarrangement en wat bleek, het kon anders, heeeeel anders.

Waar nu een wandje stond kon leegte, waar geen zolderraam was kon er eentje bij. En als we nou hier een muurtje en daar een verlaagd plafonnetje.....Op het voorbeeldje gemaakt met ons driedimensionale home design programmaatje op de computer leek het een haalbare kaart.



Maar.....het leek ons niet meer je gemiddelde doe-het-allemaal-zelf klus. Te ingrijpend.

Uitwerken van het plan / "haalbaarheidsonderzoek"

De aannemer die eens een kijkje kwam nemen (kennis van de burens, daar ook al flink verbouwd en goed bevallen.) gaf ons nog wat brainstormideetjes en ging rekenen. Wij ook trouwens. Maandag om vier uur 's middags wist hij ons een prijs te noemen en maandagmiddag om half vijf hakten we de knoop door: we gaan van start.

En meneer de aannemer, Paul Emmerik (of emmer jij) voor bekenden, kon zeven dagen later "tussen de bedrijven door" zo'n klein klusje wel klaren. Anders werd het in de loop van volgend jaar pas.... "Doe maar meteen!" zeiden wij enthousiast.

Plan ten uitvoer brengen

Vanwege de kosten gingen we zelf schoon opleveren. Ook het afwerken (behangen, structuurverven, schilderen, vloerbedekken) gaan we zelf doen. Geen punt bij Perquin.



Geef Fred een decoupeerzaag, een schroevendraaier en een hamer en in minder dan geen tijd verandert je onhandige maar keurig opgeruimde zoldertje in een bouwput en je tuin in een afvalscheidingstation op z'n retour. We hebben het aantal keren de trap op en neer niet geteld maar het was goed voor de slanke lijn en een aanslag op de beenspieren.

Een chronologisch verslag:

- 19 oktober** Ideetje
- 20 oktober** Aannemer laten beoordelen
- 23 oktober** "Prijsje gemaakt" en ja gezegd.
- 23 oktober** Oud verlaagd plafond gesloopt en afgevoerd.
- 24 oktober** Scheidingswand voorzolder/zolder gesloopt en afgevoerd. Wastafel gedemonteerd en afgevoerd. Trailer geregeld voor zaterdag 28 oktober om de afgevoerde troep uit de tuin te krijgen.



- 25 oktober** Kasten, kleren, en speelgoed elders in huis ondergebracht. Overige spullen gesplitst in de categorieën:

bewaren (= elders onderbrengen) en weggooien (= afvoeren). Zijwanden gesloopt en afgevoerd. Afzuiginstallatie verplaatst. Behang gedeeltelijk afgescheurd.

26 oktober Inkopen voor het bijkomende doe het zelf werk. Een begin gemaakt met schuren, witten, gronden, en aflakken van de gedeeltes van de zolder waar de aannemer af zal blijven.

27 oktober Hoogslaper van Kjeld gedemonteerd en tijdelijk in Fred's kantoor gezet. Laatste restjes behang verwijderd (= nog behoorlijk veel), gaten in de kale muur gevuld, laag structuurverf aangebracht. Nog wat aflak en witwerk gedaan en behang geplakt op een van de twee schuine wanden. Meteen ook maar een kleurtje gegeven.

28 oktober Dick Scholten, een bevriende dierenarts, komt met zijn trailer om ons te helpen de puinhoop in de tuin te verwijderen. Ongelooflijk hoeveel inhoud een trailer heeft!! Alles is in een lading verdwenen. We hebben nog twee dagen tot de aannemer komt, maar het voorwerk is praktisch klaar. Ik schilder de tweede schuine wand toch maar , want het behangen is daar geen succes. Beetje twijfel over de gekozen kleur. Fred geeft hier en daar nog een tweede of derde verflaag.

29 oktober Rust!!!!!!!!!!!!. Nou ja, alleen nog een beetje opruimen



30 oktober Om halfnegen is Paul ter plaatse. Hij brengt een gigantische partij hout- en plaatwerk binnen (het stormt buiten dus daar kan het niet blijven liggen) Hij legt het (in goed overleg)

dwars door de huiskamer. We zijn er gauw aan gewend en stappen er werktuigelijk overheen. Aan het eind van de dag staan de contouren van de toekomstige wandjes en zit het balkwerk van het nieuwe verlaagde plafond op z'n plaats.



De kinderen vinden het heel interessant wat die knappe timmerman (meneer Paul) doet en helpen een handje mee. 's Avonds ruim ik de rotzooi zo veel mogelijk op en slapen Quinten en Kjeld op matrasjes in wat binnenkort hun eigen kamertje wordt.

31 oktober Paul is om 8.15 present. Ik heb de tijdelijke bedden al weer opgeruimd en Fred doet boodschappen en helpt vervolgens met het sjouwen van de plafondplaten. Terwijl Fred en ik en de kinderen een gezinsobservatie ondergaan (in het kader van de aanpak van gedragsproblemen met Quinten) weet Paul nog net voor de volgende regenbui een dakraam te installeren. Een gasfitter dopt de overbodige kachel af. Ook de wandjes van gipsplaat naderen hun voltooiing.

's Avonds gaan de matrasjes, het beddengoed en de knuffels weer naar boven.



1 november Om 8 uur is ie er weer. Weer wat extra materiaal voor nog meer timmerwerk, maar ook voor het in orde maken van de nieuwe elektrische bedrading. Het voorwerk doet Paul zelf en 's avonds komt een heuse elektricien de zaak verder in orde maken. Paul maakt een begin met de betimmering van het trapgat en werkt aan de binnenkant het nieuwe zolderraam netjes af.



Fred zet ondertussen de hoogslaper, die van Nathan wordt in diens kamer op en ik ga een leuk zeiltje uitzoeken. Ze zullen volgende week donderdag de vloerbedekking komen leggen. Een kleine tegenslag is dat de betonvloer op de plaats waar vroeger een wandje stond een groter hoogteverschil heeft dan je met een emmer egalisator kunt opvangen. We moeten daar snel iets op gaan verzinnen. Omdat de elektricien pas om acht uur 's avonds komt worden de kinderen hier en daar in het huis verspreid om te slapen. Ze zijn gelukkig erg meegaand geweest de afgelopen dagen.

2 november Nu de stopcontacten en de bedrading op juiste wijze zijn aangesloten kan Paul de wandjes helemaal aftimmeren. Ook werkt hij aan de andere kant van het trapgat, nl. waar alle buizen, dakgaten en de ketel zitten alles volgens onze instructies netjes weg en gaat hij aan de slag om de plinten aan te brengen. We overleggen over de afwerking van de ruimtes onder het knieschot. Morgen zullen er vlonders gemaakt worden.

3 november Terwijl ik "rustig" op mijn werk ben legt Paul de laatste hand aan zijn aandeel van de verbouwing van de

zolder. Omdat de kinderen tijdens een badsessie door een stuk betegelde gipsplaat gegaan zijn zal hij volgende week ook daar zijn licht over laten schijnen. Fred en ik gaan vast tegels uitzoeken en kopen (derde doos gratis: iemand interesse?).

4 en 5 november Op de nieuwe wand in het nieuwe kamertje van Kjeld en Quinten moet structuurverf komen. Ik moet twee keer een emmertje bijhalen om alles te kunnen doen. Een aantal "nieuwe muurtjes" van gipsplaat verf ik direct in de gewenste kleur.



6 november Fred egaliseert de zoldervloer waar nodig. 's Avonds schuur ik met een baksteen de scherpe randen weg. Na het stofzuigen lijkt de kamer klaar voor het leggen van het zeil. We moeten nog wachten tot donderdag. In de badkamer sloop Fred de betegelde gipswand rondom het bad. 's Avonds maken we alles zo goed mogelijk schoon.

7 november Paul komt, twee dagen eerder dan oorspronkelijk gepland, de badkamer doen. Eerst het houtwerk timmeren, dan de tegels plakken. Later die dag komt hij

nog terug om de voegen in te wassen. We mogen natuurlijk niet in bad of onder de douche dus alles gaat "aan de kraan".

8 november Paul is er weer om de badkamer af te kitten. Nog een dag niet douchen!!

9 november De matrassen moeten nog een keer van zolder en we stofzuigen nog maar een keer grondig, want vandaag komen ze zeil leggen. Helaas pas na twaalf uur. Ik kan het niet laten om met gespaarde Rockstientjes wat blauwe speelgoedbakken te kopen voor de blauwe kamer van Kjeld. Oranje bakken, voor Quinten's kamer hebben we al legio. Tussen 10.00 uur en 13.15 uur heb ik absolute rust, want alle kinderen zijn naar school en pas na het leggen van het zeil kan ik in actie komen. Om 13.45 is het zover. We zetten de bedden op, sjouwen

de kasten naar boven en langzamerhand vullen de kamertjes zich met alle bakken speelgoed, stoelen, kleren. De kinderen nemen bij thuiskomst direct bezit van hun stekkie. Operatie geslaagd!!

10 november Ook de rest van het huis kan eindelijk weer in normale toestand worden hersteld. De strijd tegen het stof zal nog wel enige weken voortduren, we moeten hier en daar nog verven en schoonmaken en de troep die nu nog in de tuin ligt moet ook nog een keer weg, maar het lijkt weer op een geregeld huishouden.

Tenslotte

Dat waren drie pittige weekjes en voorlopig (maar wat is voorlopig?) willen we geen ingrijpende veranderingen meer!!!



Joke en Fred